

Nieuwsbrief n^o 4

2012-2013

Mededelingen namens
leerkrachten en bestuur
Stichting Nederlands Onderwijs in de Alentejo
www.snoal.info
snoalolijftak@gmail.com



Laten wij bovenstaande zomaar gebeuren? Nee!

Dus petitie al getekend???? Nee?!

Ga snel naar onderstaande site en laat je stem horen:

<http://petities.nl/petitie/behoud-nederlands-onderwijs-in-het-buitenland>

Voor meer informatie, zie onderstaand filmpje van de NOB

<http://www.youtube.com/watch?v=JZNzj01PxlQ&feature=youtu.be>

Gevolgen beëindiging subsidie:

- Scholen sluiten, omdat ouders niet nog meer kunnen bijdragen.
- Scholen die blijven bestaan vrezen verlies van kwaliteit.
- Kinderen keren terug naar Nederland met een taalachterstand.
- Nederlandse overheid betaalt alsnog de kosten als kinderen met taalachterstand terugkeren.
- Nederlanders gaan minder snel naar het buitenland, of keren niet meer terug. Dit ondermijnt de internationale ambitie van ons land.

Door dit besluit wordt een uniek wereldwijd systeem dat in 30 jaar is opgebouwd bij de wortels afgesneden. Ononderbroken kwalitatief Nederlandstalig onderwijs dat wordt ondersteund door de Nederlandse overheid is van groot belang. Nu, maar zeker ook in de toekomst. Steun daarom het voortbestaan van het Nederlands onderwijs in het buitenland en onderteken de petitie.

SANTA SOFIA

Het is alweer juni !!! De schoolweken vliegen voorbij! Koninginnedag was een heel mooi feest en nu zijn we weer druk met de voorbereidingen voor het schoolkamp. Na de eerste bespreking heeft Suzanne het voortouw genomen en nu lopen de repetities gesmeerd....zo te horen.....want Juf Emilie hoort het alleen maar. De tussendeur blijft gesloten, alles moet geheim blijven..... Natuurlijk gaan we ook verder met de lessen. Iedereen? Nee, Suzanne niet. Zij heeft haar Cambridge-examen achter de rug, zij moet niets meer en doet alleen nog maar pret-activiteiten. Raquel zwoegt verder met de moeilijke stof van klas 2. Zij hield ook nog een mooie boekbespreking over "Soldaat Wodjek", een waargebeurd verhaal over een beer die de beste vriend was van soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Mirjam gaf tijdens haar spreekbeurt goede veiligheidstips bij "bliksem". Wat moet je doen en wat moet je laten????? Waar ben je veilig en waar juist niet ????

Het was jammer dat juf Emilie niet aanwezig kon zijn bij de spreekbeurt van Madelief. Zij vertelde alles over vogels, de hobby van de juf ! De woensdag daarna hebben we hierover nog even nagepraat. "Helemaal Floor" heet het boek dat werd besproken door Sofia. Dat ging natuurlijk weer prima, zonder spiekbrief en mooi verteld. Haar zus Marta had gekozen voor "De geheime club", "een heel interessant boek", liet zij ons weten.....



Toon had voor zijn boekbespreking een fijn plekje uitgekozen, buiten, in de schaduw. Hij vertelde ons het hele verhaal (...), we hadden bijna geen tijd meer over voor de les. Zijn grote vriend Cris las voor ons "Benjamin speelt verstoppertje" en hij vertelde het verhaal in een goede korte samenvatting.

Laura en Loes hadden dit alles al achter de rug en hoefden alleen maar te luisteren.

Woensdag 19 juni cultuurles, met een gastdocent. En dan-----schoolkamp en vakantie.

EEN FIJNE VAKANTIE !!!!

Juf Emilie



BICOS

Dank dank, ouders van Bicos, voor de organisatie van een geweldige koninginnedag !!!

Hierna weer, over tot de normale gang van zaken..... Hé!! Een nieuwe leerling!

Ruben kwam - met zijn grote zus- naar de kennismakingsles en hij is meteen gebleven. Samen met Francisco is hij nu elke zaterdag in onze groep. Hij vindt het best spannend, maar hij werkt heel hard. Francisco kan hem heel goed helpen met alles wat hij al geleerd heeft.



taal

Voor de leerlingen van groep 8 is de drukste tijd achter de rug. Na de spellingtoets en technisch lezen hebben we nu

wat meer tijd voor andere dingen en natuurlijk voor de voorbereidingen van het schoolkamp. Na plan A is plan B in werking getreden, we zijn benieuwd !

We herhalen de lesstof van afgelopen jaar door middel van taalspelletjes en andere oefeningen. Vooral Tieme en Else strijden om het hardst, zoals gewoonlijk.

Ook hebben we weer mooie boekbesprekingen gehad. Bas had het zichzelf heel moeilijk gemaakt. Hij besprak een van de delen van "Complot 365", een ingewikkeld verhaal en met personages met moeilijke namen. Niels las "Mijn eerste bijbel" en het lukte hem het hele Oude Testament in een half uur samen te vatten. Lars hield een goede en interessante spreekbeurt over dinosauriers. Hij benadrukte nog maar eens dat wij mensen nog maar heel kort bestaan, vergeleken met de miljoenen jaren dat de dinosauriers op onze planeet rondliepen.

Zo.. 8 juni de laatste gewone les, 15 juni cultuurles en dan..... schoolkamp.



VOOR ALLEN....VEEL PLEZIER....

Juf Emilie



Bestuurswisseling

Onze voorzitter wil graag deze zomer het stokje overdragen aan een nieuwe frisse wind in het bestuur.

Na 4 jaar mijn bijdrage te hebben geleverd aan het bestuur van de Olijftak vindt ik het tijd geworden voor een opvolging. Mocht jij zelf de goede kandidaat zijn of ken je een goede kandidaat laat het ons dan weten.

We hopen op de jaarvergadering van de schoolkamp (zondag 23 juni a.s.) onze kandidaat te kunnen voorstellen.

Jos Pronk



Terugblik Koninginnedag 2013

De laatste Koninginnedag hebben we in stijl en luxe gevierd. De locatie aan het strand in Milfontes was prachtig, het hotel met feesttent was super geschikt voor onze grote groep en de verzorging



was optimaal. We hoefden dit keer zelfs geen eten en drinken mee te nemen. Alles was tot in de puntjes verzorgd door HS Beachhotel. **Dankjewel Wiggert (vader van Emma) voor de gastvrijheid en goed zorg.** Ondanks dit baden in luxe bleef er toch nog een mooi bedrag van **267,50** over van de entrees. Bijkomend voordeel van de adlib drankvoorziening was dat de tongen lekker los waren voor de veiling. Besloten was om dit jaar alleen producten te veilen zodat de uitgestelde diensten van vorige jaren eindelijk eens uitgevoerd kunnen worden (ahum...). Veilingmeester Jos wist de boel aardig op te zwepen zodat de vlierbessenlimonade, advocaat, lemoncurd, appeltaart, kaas, olijfolie, veld-fruit-groente-moederdag-romantiek-verassingspakketen, vogelhuisjes en vele andere producten flink boven de markt verkocht werden. De **veiling** leverde het prachtige bedrag op van **912,50** zodat de totale opbrengst van de koninginnedag komt op **1180,- Euro**. Namens bestuur en leerkrachten wil ik iedereen hartelijk danken voor hun bijdrage aan deze geslaagde dag en in het bijzonder de mannen van de **Coolkidsparty** die geheel kosteloos de dag afsloten met een spetterend feest.



Wout Kranenburg (penningmeester)

Survivalkamp 'De Olijftak'

Op vrijdag 21 juni treffen we elkaar allemaal bij camping Markadia voor ons schoolkamp. Dit keer hebben we gekozen voor 'survival' als thema voor het kamp. Inmiddels heeft iedereen de kampbrief met het inschrijfformulier ontvangen. We verzoeken jullie vriendelijk om deze met de bijdrage van €15 per kind aan juf of meester te overhandigen. Op zondag 23 juni wordt het kamp afgesloten met de vergadering, het optreden van de kinderen en onze picknick.



Bicos - de eerste verdieping

Het schooljaar nadert z'n einde en het kamp staat voor de deur. Op de eerste verdieping in Bicos hebben we onlangs gezelschap gekregen van Viktoriya van 16. Samen met haar broertje Ruben wil zij graag Nederlands leren. Ze draaien de laatste lessen mee en schrijven zich volgend jaar in voor het hele schooljaar. Voor Willem en Thomas zit het zware werk er nu al op. Ze hebben samen met Suzanne het Cambridge examen gemaakt en bereiden zich nu rustig voor op het kamp en de zomervakantie. Op het kamp nemen ze

afcheid van de Nederlandse school. Eva zal komend schooljaar hun plek in de tweede klas overnemen. Britt heeft in de loop van het schooljaar de overstap gemaakt van groep vier naar groep vijf. Dat gaat haar prima af! Emma is iets later begonnen en maakt goede vorderingen. Ze is nu al bijna klaar met groep vier! Francisco ten slotte heeft het zo naar z'n zin bij ons op school, dat hij straks drie weken naar Nederland gaat om daar op de basisschool mee te draaien.

De laatste lessen hebben we het druk met het oefenen van onze dansjes en toneelstukjes voor de Bonte Avond op het schoolkamp. We hebben er allemaal al heel veel zin in!

Meester Tom

Freixo R3

Door de drukte op de boerderij schiet het studeren er thuis een beetje bij in. Op zich geen groot probleem, alleen gaan we nu iets minder snel door de stof heen. De voorzetsels lijken er inmiddels goed in te zitten, erg moeilijk om alles te onthouden. Maar na een paar keer de oefening gedaan te hebben 'op de tafel, onder de tafel, achter de tafel...' gaat het een stuk beter! Elke les leren we nieuwe woordjes en herhalen we woorden van voorgaande weken. Juf merkt dat jullie steeds meer woordjes onthouden en ook zelf gaan gebruiken tijdens de les. De woordslang is populair, de mooiste woorden komen voorbij en we helpen elkaar wanneer nodig. Ons spel BOM blijft leuk, al worden we er erg zenuwachtig van en soms wordt er iemand verdrietig/boos als ze verliest... Gelukkig is dit altijd weer snel over.

Elke les beginnen we met een boek, we hebben er inmiddels al veel gelezen, soms leest juf en soms lezen jullie om de beurt juf voor ☺. Ook jullie gaan alle vier mee op kamp dit jaar, leuk! De tentindeling is geregeld onderwerp van gesprek, want wie wil bij wie en wie wil niet bij wie... De bonte avond is nog een discussie... stiekem is dit best wel spannend om te doen, we zullen zien wat er van gaat komen... In elk geval hebben ook jullie er nu al zin in!

Juf Marissa



Freixo R1

Wederom is er enorm hard gewerkt de afgelopen maanden aan alle taal- en spellingopdrachten. Doodse stilte soms in de klas, werklijstjes die netjes af zijn en voldoende tijd over om een leuk woordspel te doen aan het einde van de les. Soms gevolgd door enorm veel kabaal en raai de kraai die vliegles krijgt (arm beest), ach ja, even ontladen is soms ook nodig. Bijna alle boekbesprekingen en spreekbeurten zijn gedaan, we zijn voorzien van een hoop nieuwe, interessante informatie ☺. Toetsen werden met grote concentratie gemaakt, soms met supergoede resultaten, soms viel het een beetje tegen... Maar iedereen heeft zijn best gedaan, nieuwe regels geleerd en soms viel er opeens het wel bekende 'kwartje' en werd het invullen van bepaalde opdrachten ineens een stuk makkelijker. Lastig is het, als je compleet niet snapt waarom iets op een bepaalde manier 'moet', we kunnen er samen dan echt blij van worden als het ineens dan eindelijk 'wel lukt'! Coen en Derek stoeien met de dicteewoorden, juf heeft nu een leuk programma gevonden zodat jullie de woordjes thuis op de computer kunnen oefenen, met goede resultaten als gevolg. Nina blijft door de stof heen vliegen, bemoeit zich zelfs soms met de stof van groep 7, knap hoor! Hugo werkt soms al keurig zelfstandig, kent alle letters van het alfabet en samen een boekje lezen is een feest. Wat zou het leuk zijn als volgend jaar Yasmine bij ons in de klas zou komen, tijdens de proefles hebben jullie samengewerkt, dit ging heel goed. Leuk dat je dan dingen kan uitleggen aan haar, dan zie je goed wat je allemaal hebt geleerd afgelopen jaar. Lara en Wilbert hebben flink gestoeid met de grammatica. Onbegrijpelijk wie al die moeilijke benamingen heeft bedacht; bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord, lijdend voorwerp en naamwoordelijke gezegdes... Maar als je het eenmaal snapt, blijkt het best mee te vallen.



De ouders hebben grote schoonmaak gehouden in het lokaal en alles rook

weer heerlijk fris&fruitig, bedankt nog allemaal. Klein probleempje de laatste weken qua watervoorziening... geen water eigenlijk. Maar met 5 liter flessen water blijken we prima thee te kunnen zetten, onze handen te kunnen wassen en het toilet te kunnen doorspoelen.

Nu zijn we enorm druk met de voorbereidingen voor de bonte avond... Bicos en Santa Sofia... 'maak jullie borst maar nat' want 'here we come again!!!' We verklappen nog helemaal niks, knutselen, zingen, dansen en acteren er de komende lessen nog flink op los... en dan zullen jullie het wel zien. Wij hebben er nu al heel veel zin in, lekker 3 dagen feesten met elkaar!

Juf Marissa



Santa Sofia groep 4 en 5....



Hemel! Wat vliegt de tijd! Zo was ik nog maar net "juf Frances" met zweet in haar handen en zo zijn we al bijna aan het einde van weer een lesperiode! Toon, Cris en Marta hebben hard gewerkt want de juf heeft ze tot in den treuren geplaagd met kopieën en nog meer kopieën en lessen en puzzles en woordzoekers en nog veel meer in de hoop dat het kwartje zou vallen.... Van de trappen der vergelijking tot hoor je een t schrijf je een t en zijn het kinders of kinderen...?? Maar het einde van het schooljaar is dan toch altijd

weer het leukst als we ons gaan voorbereiden op het KAMP ! De lucht sidderde van de ideeën en van het een komt het ander....kostuums, schmink en attributen....!

De fantasie neemt hoge sprongen en iedereen heeft wel een idee en along the way krijgt het gefantaseer vorm!! Het zal nog moeilijk worden om de laatste taallessen af te krijgen...we doen ons best, meer kan er niet verlangd worden.

Ik heb enorm genoten van dit jaar lesgeven ; de interactie tussen juf en kids is wel bijzonder, vooral als je veel terug krijgt van wat je geeft, aan lessen en aan gesprekken, aandacht en inleving. En wees eerlijk, onze kinderen zijn toch wel heel bijzonder!? ; worden typisch Nederlands opgevoed en groeien op in Portugal, op portugese scholen met polvo en arroz als middageten...! Petje af voor onze kinderen !

Juf Frances heeft al meerdere middeltjes tegen muggen e.d. ingeslagen voor het aankomende kamp ...kom uit Giethoorn dus heb iets tegen muggen....

Ons toneelstuk wordt vast het klapstuk van de bonte middag dus papa's en mamma's bereid je maar vast voor op een geweldig einde van het schooljaar 2013 !!

Groet Juf Frances



Fijne vakantie!





DOORNUOGJE.NL