

Nieuwsbrief n° 1 2013-2014

Mededelingen namens
leerkrachten en bestuur
Stichting Nederlands Onderwijs in de Alentejo
www.snoal.info



Start nieuw schooljaar!

Het schooljaar is van start gegaan. Ondanks de vele vragen die er nog liggen voor in de toekomst zijn we blij dat we met zijn allen weer konden beginnen. Dit dankzij de flexibiliteit bij de leerkrachten en grote hulp van veel ouders.

De subsidie is geschrapt, dat staat vast. De Stichting NOB maakt zich momenteel sterk om voor de scholen een overgangssubsidie te krijgen zodat de scholen meer tijd krijgen om zich aan te passen aan deze nieuwe situatie.

De Stichting NOB kan blijven bestaan en zal blijven samenwerken met de schoolinspectie. Hoe dit alles precies gaat werken en aan welke eisen de school zal moeten voldoen is momenteel nog niet bekend. Bij de NOB zijn ze druk aan de gang met een noodzakelijke reorganisatie en overleg tussen verschillende partijen.

Zodra er meer duidelijkheid komt en wij als school weten waar we staan en hoe onze toekomst eruit gaat zien, zullen we jullie op de hoogte brengen. Indien het bestuur voor moeilijke beslissingen komt te staan, zullen we de ouders betrekken bij de besluitvorming om een weloverwogen besluit te kunnen nemen.

Santa Sofia

Het schooljaar is alweer in volle gang. Nadat een aantal van de moeders samen met juf de schoollokalen een fikse schoonmaakbeurt hadden gegeven, konden we fris van start. Het begin was even wennen; voor de leerlingen omdat ze een nieuwe juf kregen, en voor de juf omdat die wegwijs moest worden in de leermethodes en de kinderen moest leren kennen. Gelukkig springt een groepje moeders bij in de les. Daardoor wordt de periode tot aan de komst van hulpjuf Rianne, in November, goed opgevangen.

Inmiddels loopt het allemaal op rolletjes. We hebben er dit schooljaar twee nieuwe

leerlingen bij gekregen: Júlia van Kooten(7 jaar) is begonnen in groep 2 met De Leessleutel, en Tomás Hobert (10 jaar) is erbij gekomen in groep 7. Tomas kan het goed vinden met Sofia en Madelief, en vindt het ook heel leuk om dingen samen te doen met Toon en Cris (groep 5). Tomas heeft inmiddels zijn allereerste spreekbeurt gehouden, over paarden, zijn grote hobby, waar hij heel enthousiast over kan vertellen. Ook Toon heeft zijn spreekbeurt achter de rug, over de keverplaag die de palmbomen in heel Portugal treft. Hij hield een heel boeiend verhaal dat hij toelichtte met tekeningen, foto's, en meegebrachte exemplaren van de larve, de pop, en de kever. Loes (VO1) en Sofia (groep 7)

hielden allebei een uitstekende boekbespreking en lazen ook een stukje voor uit hun boek. Voor groep 5 (Toon en Cris) en groep 7 (Sofia, Tomás, en Madelief) staat binnenkort alweer de eerste toets Woordenschat op het programma, en omdat ze zo hard gewerkt hebben, zal dat vast wel goed gaan. Ook de VO leerlingen doen het goed. Loes is dit jaar begonnen in VO1 en dat gaat haar uitstekend af. Laura, dit jaar in VO2,



doet het ook prima. Alleen voor Raquel, nu in VO3, is het schooljaar wat moeilijk begonnen omdat de lesboeken de eerste zes lessen nog niet binnen waren. We hebben dus een beetje moeten improviseren, maar Raquel heeft zich er dapper doorheen geslagen. We hebben niet alleen veel plezier met zijn allen; er wordt ook hard gewerkt aan spelling, woordenschat, grammatica, en begrijpend lezen. En binnenkort is het alweer Sinterklaas!

Juf Marjoke



Hallo allemaal!

Graag wil ik mij voorstellen als de nieuwe hulpjuf op de Nederlandse school in Santa Sofia. Sommigen van jullie zullen mij al kennen, de afgelopen jaren ben ik al vaak in Portugal geweest. Voor het eerst als au-pair bij de familie Brouwer. Daarna ben ik voor vakantie regelmatig terug geweest en afgelopen jaar heb ik in Spanje en Portugal rondgereisd en gewerkt. Vanaf november aanstaande ga ik werken en wonen op Herdade do Freixo do Meio in de buurt van Montemor-o-Novo. Daarnaast ga ik juf Marjoke helpen met de lessen in Santa Sofia, hier heb ik veel zin in! Tot snel in november.



Groet, Rianne



Freixo R1-leerlingen

Wat vliegt de tijd... de zomervakantie en het kamp lijken alweer eeuwen geleden...

Ook dit jaar was het een geweldig kamp met heerlijk zonnig weer, ons mooie plekje op de camping, leuke activiteiten, lekker eten van meester Tom en vooral veel gezelligheid onderling!

De eerste les kwamen jullie allemaal met een flinke glimlach en dosis energie de klas binnen.

Wilbert en Lara zijn begonnen in VO1, een andere lesmethode, voor jullie en juf even wennen.

Andere opdrachtjes, veel zelfstandig werken en soms best moeilijke stof...

Coen en Derek in groep 8, de laatste lessen flink aan het stoeien met de vervoegingen van de werkwoorden. Heel veel oefenen en het gaat steeds beter, maar soms zien we ze = de werkwoorden = even vliegen. Nina werkt heel hard in groep 6, ze vliegt door de stof heen en geeft geregeld antwoord om vragen van groep 8, heel knap!

Hugo gaat de komende maanden groep 3 afronden en in Januari beginnen in groep 4. Soms is het best moeilijk, je werkt nu ook met een eigen contractje en moet veel lezen. Juf is er trots op jou!

Yasmine is dit schooljaar gestart in groep 2 en is inmiddels al aardig gewend.

Samen met Hugo aan tafel, werken jullie hard aan de opdrachtjes en in de pauze samen spelen.

De spreekbeurten en boekbesprekingen zijn gepland, zo ook het inleveren van de boekverslagen en het voordragen van een gedicht. Nu nog lootjes trekken voor de Sinterklaasviering!!!



Juf Marissa

Hiernaast op de foto het speelkleed dat we in Freixo hebben gekregen van de opa en oma van Yasmine, hartelijk bedankt!



Freixo R3

We zijn van start gegaan, de R3 groep en ik!

Na wat gearzel van mijn kant; "kan ik het wel?, vinden ze me geen stomme juf?, etc", heb ik de knoop doorgehakt en ben nu hulpjuf in Freixo.

Het eerste uur help ik Marissa in haar groep en bereid ik de laatste dingen voor voor de les. Van tien tot twaalf uur werken Andrea, Daphne, Isabel en Annika samen met mij aan hun woordenschat en spreekvaardigheid.

We gebruiken de lesmethode Taal Actief, maar doen daarnaast ook spelletjes of zingen liedjes. Het laatste uur van

de R3 groep neemt Marissa voor haar rekening, zij behandelt de spelling.

We gaan de komende tijd leerlingen "wisselen", dat wil zeggen dat bijvoorbeeld Hugo en Annika af en toe samen bij mij werken, terwijl Andrea dan met Nina bij Marissa werkt.

Het hulpjuf zijn is leuker dan ik vooraf gedacht had, wel moet ik nog leren om de voorbereiding goed te plannen, want dat kost zeker in het begin nogal wat tijd. Juf Marissa (en haar Robert) zit tenslotte niet te wachten op mijn sms-jes op de late vrijdagavond!

Mirjam

Bericht uit Mali

EMILIEMALIMAIL

HALLO LIEVE EN LEUKE KINDEREN (en ouders) VAN "DE OLIJFTAK".

Hoe is het met jullie allemaal ?

Zoals jullie weten ben ik nu juf in Mali, in Afrika. Op onze school is maar één juf, en dat ben ik!

Er zijn nu dertien leerlingen: de jongste is vier jaar en de oudsten zijn al zestien. Net zoals jullie gaan ze overdag naar de dagschool. De meesten gaan naar de "International American School", de Amerikaanse school. Sommigen gaan naar de Franse school. Het verschil met jullie is, dat de meeste kinderen maar vier jaar hier blijven, dan vertrekken ze weer naar een ander land en dan na vier jaar opnieuw. Dat is zo, omdat hun ouders op de Nederlandse Ambassade werken. Natuurlijk is dat voor de kinderen best wel moeilijk, ze moeten steeds afscheid nemen en weer opnieuw vrienden maken.



Ons schoolgebouw is best wel deftig. De lokalen zijn groot, met binnentuinen en een groot sportveld eromheen. Er is veel personeel: elke dag wordt mijn lokaal schoongemaakt !

De school ligt aan de rivier de Niger, zoek maar eens op ! Als ik te voet naar school ga, loop ik dicht bij deze rivier. Soms regent het zo hard, dat het land overstroomt terwijl ik op school ben. Laatst kon ik de weg bijna niet meer vinden en moesten de mensen mij onderweg helpen om de plassen en stroompjes over te steken. Broekspijpen omhoog en schoenen in de hand.

Bij de schoolpoort staan altijd een paar bewakers, sommigen gewapend. Dat is zo omdat er vorig jaar grote problemen in Mali zijn geweest, zeker ook in de stad waar ik nu woon, de hoofdstad Bamako. Het is nu rustig, ik merk nergens iets van, maar in het noorden van het land zijn af en toe nog problemen.

Natuurlijk zijn ook deze kinderen heel lief....., natuurlijk...met zo'n leuke juf !!!!

Ze maken dezelfde toetsen als jullie, maar we hebben wel andere lesboeken. Ze komen twee keer in de week twee uur op school, maar ze hebben in de zomer nog langer vakantie dan jullie. In april en mei wordt het hier nog heter dan in Portugal, daarom begint de vakantie dan eerder.

Nu begint ook voor ons de herfstvakantie, heerlijk een weekje vrij. Ik ga dan wat uitstapjes maken, want ik heb nog niet veel van het land gezien.

Het is niet eenvoudig hier om te reizen. Er is maar één stuk spoorlijn en de trein gaat maar

een paar keer per week. Er zijn een soort taxi-busjes, waarin wel meer dan twintig mensen worden gepropt, met kippen op schoot en schapen op het dak, dat is wel grappig. Ik ben al een keer met zo'n busje meegeweest, we deden er twee en een half uur over om 60 kilometer te reizen.....poe poe. De wegen zijn slecht en onderweg werd er steeds gestopt om grote zakken aardappelen en uien af te laden van het overvolle dak, en dan nog die schapen natuurlijk.

Ik heb erover gedacht hier een brommer te kopen, maar de wegen zijn heel erg vol en chaotisch, de koeien en schapen en ezels lopen overal tussendoor. Als het donker is, heeft bijna niemand lichten aan en dan is het levensgevaarlijk. Daarom ga ik meestal met een taxi. Dat is hier niet deftig, want het zijn oude rammelbakken waaraan van alles kapot is.

Je ziet hier heel veel ongewone dingen en daar houd ik wel van. De mensen zijn heel erg vriendelijk. Iedereen zegt goeiedag en alle kinderen roepen mij na. Ze roepen "toubaboe, toubaboe", dat betekent "blanke" (of witte?). Ze bedoelen het niet vervelend hoor, want het is heel normaal als ik dan "falafim, falafim" roep, jullie begrijpen natuurlijk wat dat dan betekent. Vooral de heel kleine kinderen vinden het prachtig als ik voorbij hun huizen kom. De ouders moeten erg lachen als hun kinderen met mij handjeklap komen doen en blijven zwaaien als ik verder loop.

Ik hoop dat jullie het weer heel fijn hebben op school. Ik vond het heel gezellig bij jullie en ik denk nog vaak aan jullie! Soms heb ik wel een beetje heimwee hoor.

Verder wil ik nog de ouders en de kinderen bedanken die mij al eens hebben gemaild, daar word ik heel blij van. Doen jullie aan iedereen veel groeten van mij??

Misschien mailen jullie mij nog eens, om lekker te vertellen over school en zo, en over jezelf natuurlijk!

Dag dag, beijnhos voor iedereen! Juf Emilie

Bicos

In Bicos zijn wij dit schooljaar begonnen met maar liefst vier nieuwe leerlingen: Ruben in groep 3, Bram in groep 4, Mart in groep 6 en Lianne in groep 7. Dat is heel fijn want we namen vorig jaar afscheid van Willem en Thomas. Marianne is onze hulp juf en daar zijn wij allemaal heel erg blij mee. We zitten met z'n allen, 13 leerlingen, juf en meester in één lokaal.



In groep 3 werkt Ruben hard aan het verbeteren van zijn woordenschat en leest bijna iedere week een boekje. Francisco heeft in groep 4 gezelschap gekregen van Bram. Dat is fijn want samenwerken is leuker en leerzamer dan individueel werken. Britt en Emma vormen groep 5, al is Britt al halverwege het boek. In groep 6 moet Mart het helemaal alleen doen, maar dat gaat hem prima af. Lianne is op De Olijftak verdergegaan in groep 7, daar was ze vorig schooljaar thuis al mee begonnen. Else, Bas, Tieme, Lars en Niels zijn gestart in het VO en zitten in klas 1. Ze kunnen prima samenwerken en a.d.h.v. het weekcontract wordt er veel werk verzet.



Dit jaar sluit Eva in klas 2 van het VO de Nederlandse school af met het Cambridge Examen.

We beginnen de lessen met een kwartiertje zelfstandig lezen. Juf en meester lezen samen met Ruben en Francisco. De bibliothecaris van dienst houdt de uitgeleende boeken bij en kiest het spreekwoord van de week.

Iedere twee weken behandelen we een Nieuwsbegrip. Een actueel Nederlands onderwerp wordt besproken a.d.h.v. een aantal vragen. We hadden het al over de donorweek en Prinsjesdag.

In oktober zijn we gestart met de spreekbeurten en boekbesprekingen. Eva beet het spits af met een spreekbeurt over De Soldaat van Oranje. Alle leerlingen houden een spreekbeurt en een boekbespreking. De spreekbeurten gaan over Nederlandse onderwerpen en de boekbesprekingen over Nederlandse schrijvers.

Via de mail hebben we nieuws ontvangen van juf Emilie. Wij vinden het allemaal heel spannend, daar in Mali! De leerlingen hebben tekeningen en brieven voor juf Emilie gemaakt die naar Bamako onderweg zijn!

Meester Tom

Marianne van den Blink (onderwijsassistent)

Omdat ik vanaf dit jaar als onderwijsassistent Meester Tom in Bicos mag helpen wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Marianne van den Blink, meisjesnaam Recourt. Ik ben geboren in Apeldoorn en heb mijn hele jeugd daar gewoond en heb daar op de middelbare school gezeten. Sinds ik met Peter (van den Blink) samen ben, hebben wij eerst nog een periode in mijn ouderlijk huis gewoond en na ons trouwen een huis gekocht in Epe. Peter had een eigen bedrijf (Personeelsadvies) in Apeldoorn en totdat onze tweeling Bas en Niels zijn geboren in 2000, heb ik hem, onze adviseurs en psycholoog ondersteund en sollicitatietrainingen verzorgd. Omdat we toch wel heel graag naar Portugal wilden hebben we het huis en de zaak kunnen verkopen en konden we het laatste jaar in Nederland op een prachtige plek, bij een forellenkwekerij in Vaassen (bij Apeldoorn), een schattig Hans-en-Grietje-huisje huren. In Portugal hebben we een kleinschalig toerisme-bedrijf; Monte da Gravita. Hier verhuren we twee mooie vakantiehuizen en een Safari Lodgetent. We zijn nu inmiddels 4,5 jaar hier en het bevalt nog steeds heel goed. Bas en Niels gaan naar de Nederlandse school in Bicos en ik vind het heel leuk om dit jaar te kunnen helpen op school om zo toch de voortgang van het Nederlandse taal- en cultuur onderwijs te ondersteunen.



Samen met de kinderen en de ouders gaan we er een geweldig leuk en leerzaam jaar van maken!

Marianne

Cambridge examen

Aan het eind van het voortgezet onderwijs maken onze leerlingen het Cambridge examen. Dit is een internationaal erkend examen en vergemakkelijkt het toetreden tot een Nederlandse opleiding.

Vorig schooljaar hebben Suzanne, Thomas en Willem dit examen in mei gemaakt. De resultaten laten altijd even op zich wachten, maar inmiddels weten we dat Suzanne C-niveau heeft gehaald, Thomas A-niveau en Willem B-niveau. Dit zijn uitstekende resultaten waar we reuze trots op zijn!

Dit schooljaar gaan hoogstwaarschijnlijk Raquel, Laura en Eva het examen maken. In de lessen worden ze hier op voorbereid met behulp van oefenexamens.



Eindtoets basisonderwijs oftewel de Cito toets

Aan het eind van groep 8 leggen onze leerlingen de Cito toets af. Dit schooljaar wordt deze afgenomen op 11, 12 en 13 februari. In Nederland is het resultaat een belangrijk hulpmiddel bij het kiezen van de juiste school voor voortgezet onderwijs.

De toets was altijd facultatief: scholen mochten ook een andere toets afnemen of helemaal niet toetsen. Vanaf 2015 is de eindtoets hoogstwaarschijnlijk verplicht voor alle leerlingen. Daarnaast zal de afname van die eindtoets later in het schooljaar plaatsvinden: tussen half april en half mei.

Ondanks het feit dat we geen subsidie meer ontvangen, lijkt het er sterk op dat we wel onder de Nederlandse onderwijsinspectie blijven vallen. We zijn dan in principe ook verplicht om de toets vanaf 2015 af te nemen. De komende tijd komt er meer duidelijkheid over de eisen die aan de NTC-scholen worden gesteld en de Cito-toets.



Vrijwilliger kascontrolecommissie

Het is weer zover, er moet nog een kascontrole worden uitgevoerd over afgelopen schooljaar.

Vorig jaar heeft Patty van Kooten dit voor de eerste keer gedaan, dus dit jaar zal zij samen met een andere vrijwilliger deze taak nogmaals verrichten.

Bij deze onze oproep:

Wie wil zich aanmelden voor de kascontrole 2012-2013?

Gegadigden kunnen zich tot 30 oktober aanmelden bij één van de bestuursleden, leerkrachten of via de mail: snoalolijftak@gmail.com.

Mochten we van niemand iets horen, zullen we zelf ouders gaan benaderen.

Kalender

september 2013		oktober 2013		november 2013		december 2013		
zo 1	Eva Overhaus 14 jaar	di 1	Nieuwsbrief 1 'de Olijftak'	vr 1	Tedee de Santos	zo 1	Independencia	
ma 2	36	wo 2		za 2		ma 2	Nieuwsbrief 2 'de Olijftak'	
di 3		do 3		zo 3		di 3		
wo 4		vr 4		ma 4		45	za 4	Sinterklaas vieren
do 5		za 5	Dia de República	di 5		do 5		
vr 6		zo 6		wo 6	overleg leerkrachten	vr 6	Francisco Monteiro 9 jaar	
zo 7		ma 7		41	do 7	za 7	Sinterklaas vieren	
zo 8		di 8		vr 8		zo 8	Insculeda Conceição	
ma 9	37	wo 9		za 9		ma 9	50	
di 10		do 10	Marta Welling 10 jaar	zo 10		di 10		
wo 11		vr 11		ma 11		45	wo 11	rapport t / cultureles 1
do 12		za 12		di 12		do 12		
vr 13		zo 13		wo 13	LWS 6, 7, 8 - Cris 10 en Ruben 7 jaar	vr 13		
za 14	Start Freixo en Bicos en ouderinfo	ma 14		42	do 14	za 14	rapport t / cultureles 1	
zo 15		di 15		vr 15		zo 15		
ma 16	38	wo 16		za 16	leesvaardigheid groep 6, 7 en 8	ma 16	51	
di 17		do 17	Lars Assen 13 jaar	zo 17		di 17		
wo 18	Start Santa Sofia en ouderinfo	vr 18	Bram Zuurbier 9 jaar	ma 18	Tomas Hobert 11 jaar / Juf Marianne	wo 18		
do 19		za 19		di 19		do 19	Eise Frank 13 jaar	
vr 20	Juf Marissa 31 jaar	zo 20		wo 20		vr 20		
za 21		ma 21		43	do 21	za 21	Sofia Welling 12 jaar	
zo 22		di 22		vr 22		zo 22	Laura Roethans 14 jaar	
ma 23	39	wo 23		za 23		ma 23	52	
di 24		do 24		zo 24		di 24		
wo 25		vr 25	Rajuel ter Haar 14 jaar	ma 25		48	wo 25	1e kerstdag
do 26		za 26	Toon Kranenburg 9 jaar	di 26		do 26	2e kerstdag	
vr 27	Loes Kranenburg 12 jaar	zo 27		wo 27		vr 27		
za 28		ma 28		44	do 28	za 28		
zo 29		di 29		vr 29		zo 29		
ma 30	40	wo 30	Mart Zuurbier 11 jaar	za 30		ma 30	1	
		do 31				di 31		